

תרבות יהודית

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Het project

Het doel van dit internationale project is dat de grote verscheidenheid die men in de joodse geschiedenis, het joodse leven en de cultuur in Europa kon en kan ontdekken, duidelijk gemaakt wordt.

De verhalen op deze website over al deze onderwerpen kunnen op twee manieren geopend worden: door het aanklikken van een onderwerp in de thematische werkbalk of door het aanklikken van een regio op de landkaart.

Partners

Kollage "Kultur sehen, hören und erleben" des LWL-Medienzentrums für Westfalen nl

LWL-Medienzentrum für Westfalen

In 1928 als Mediatheek Westfalen opgericht, ...
De Groningse synagoge

De Stichting Folkingestraat Synagoge

Een wasserij werd weer een synagoge

Joods Museum Westfalen

Een joods museum op het "platteland" – hoe kan dat?
De stadspoort in Lublin in 2000

Centrum "Brama Grodzka – Theater NN"

Ons cultuurcentrum is op een symbolische plaats ondergebracht.